

aan Benw. en Raad.

Nijverdal, 10 december 2009

09INK09226



Geachte Heer, Mevrouw.

GEMEENTE HELLENDORP	
Behand.	P.V.B.M.
11 DEC 2009	
A/B Stuk	1. ofw. ISRAAD 15-12 09
Werknr.	
Kopie aan	BW /om RWI VRO PK N
Archief	B / N. reeks / X Vertr.

Ik richt me tot u met een dringende hulpvraag, we wachten nu al zo lang, en hebben van alles geprobeerd. Maar de tijd is nu bijna op, en de situatie wordt onhoudbaar.

Wat is het geval. Ik heb destijds toen ik ging scheiden een woninkje gekregen via de woningstichting aan de Nic. Beetsstraat 28. Prima huisje voor mij alleen.

Mijn dochter kwam in februari 2008 terug uit Brazilië, waar zij een afstudeeronderzoek had gedaan. Zij had geen woonruimte, ze had haar studentenkamer in Leeuwarden opgezegd.

Ik nam haar bij mij in huis, tijdelijk dacht ik. Zij bleek echter zwanger te zijn en in September 2008 kwam mijn kleinzoon Lucas ter wereld en bleef ook op de Nic Beetsstraat wonen.

Zij is wel steeds op zoek geweest naar woonruimte maar heeft te weinig punten. Afgelopen zomer is zij terug geweest naar Brazilië om Lucas aan zijn Braziliaanse oma te laten zien.

En wat alleen in een film gebeurt gebeurde mijn dochter. Ze werd wéér zwanger, van dezelfde man van haar dromen. Om het nog gecompliceerder te maken is het dit keer een tweeling.

Ook 3 kinderen is geen reden om een woning toegewezen te krijgen. Ze staat er helemaal alleen voor (met haar familie dan wel te verstaan) Haar vriend moest door het ontbreken van één stempel de hele procedure om naar Nederland te komen opnieuw doorlopen. Hij is nu echter geslaagd en zal binnen vier maanden zich bij zijn gezin voegen. Dan is de tweeling al geboren.

Ik slaap nu op de zolder die ik met een steil trapje kan bereiken. Ik heb reuma en het is geen pretje om daar 's nachts op en af te moeten. Verder is de zolder niet afgetimmerd en is er alleen een éénpansuitzetraampje. Ik denk dat er volgens de brandweervoorschriften niet geslapen mag worden. Mijn dochter ligt met haar dikke buik beneden met haar zoontje. In het slaapkamertje, waar nu toch ook echt de twee wiegjes voor de tweeling bij geplaatst moeten gaan worden. En waar de vader van de kindertjes ook nog bij moet als hij arriveert.

De gynaecoloog dringt er bij mijn dochter op aan toch vooral voorzichtig te zijn. En het heel rustig aan te doen. Maar de stress van het vinden van woonruimte, het overkomen van de vader, het niet doorslapen van mijn kleinzoon trekken een zware wissel op haar. Want ze moet ondertussen nog gewoon doorwerken om aan de inkomenseis te voldoen om haar vriend hierheen te kunnen krijgen.

Ze probeert uit wanhoop dan maar iets te kopen, hoger dan 135.000 euro kan de hypotheek niet zijn met haar inkomen, Maar ook daar is er steeds iemand anders haar voor.

Zelf ben ik herstellende van een zware operatie en kom niet goed in mijn vel, omdat ik zoveel zorgen om de hele situatie heb. Mijn moeder van 80 die om de hoek woont is al 12 kilo afgevallen door alle stress.

Ik vrees voor de gezondheid van mijn dochter en haar ongeboren kindjes. En we weten allemaal dat het niet erg handig is om zwanger te raken als je net een baby hebt en je leven nog niet goed op de rit hebt. Mijn dochter zal de laatste zijn om dat te ontkennen. Maar de situatie is nu eenmaal zo, en

er moet hier echt hulp komen. Zelf wil ik naar Eindhoven verhuizen om daar een nieuw leven te beginnen. Maar er is ons duidelijk te verstaan gegeven dat als ik de huur opzeg mijn dochter met haar kinderen op straat wordt gezet. Dit risico durven wij niet te nemen, en dus zitten we met z'n allen in een véél te klein huisje. Zo meteen met z'n zessen. Ik ben bang dat er ongelukken gaan gebeuren, of dat de tweeling het niet gaat redden. Dit alles in de verzorgingsstaat Nederland, het mooie dorp Nijverdal. Het is ongelofelijk.

Ik vraag u daarom zéér dringend ons te helpen om tot een oplossing te komen. Mijn dochter moet nu voor de tweede keer alleen een zwangerschap doormaken, zonder man aan haar zij. Uiteraard is zij zelf verantwoordelijk voor haar daden. Maar hier zijn meer mensen de dupe van, in de eerste plaats de kinderen.

Zo gauw mijn dochter een fatsoenlijke woonplek heeft geschikt voor 5 personen, zal ik de huur van de Nic Beetsstraat opzeggen, misschien helpt het in uw beslissing dat er dan weer een huis vrij komt.

Ik ben ten einde raad. Hopelijk werkt de kerstgedachte in op uw hart en krijgen wij hulp.

Een wanhopige oma en moeder

Lucia Amende
Nic. Beetsstraat 28
7442 TL Nijverdal